



Polarforskaren Nordenskiöld

Vid logemötet den 23 mars hade vi bröder nöjet av att än en gång få lyssna till Dr Fred Goldberg som kvällens föredragshållare under ämnet ”Polarforskaren Nordenskiöld”!

Vi fick som inledning en exposé av en finsk-svensk släktkrönika gällande Nordenskiöld som innehöll många kända svenska militära befälhavare. Där får man komma ihåg att Finland tillhörde Sverige till 1809. Sverige fick avträda Finland i samband Finska Kriget 1808-1809.

Nordenskiölds släktgård, Frugård, ligger i södra Finland och är idag ett museum om polarforskaren Nordenskiöld.

Nils Adolf Nordenskiöld föddes 1832 och genomförde högre studier i geologi och mineralogi. Redan under studietiden propagerade han att Finland borde komma bort

från det ”ryska oket”. Detta skapade stor irritation genom att Finland de facto var en rysk provins, så Nordenskiöld tvingades i landsflykt till Sverige.



*Frugård, släktgården i södra Finland.
Idag museum.*

Redan som 25-åring fick Nordenskiöld en professur i mineralogi vid Nordiska Riksmuseet i Stockholm vilket så småningom ledde till ett tiotal expeditioner till polarområdet. Ett flertal till Svalbard men även Grönland, Jenisejflodens mynning samt till Sibirien.

Nordenskiöld anses som den moderna polarforskningens fader. Vid sidan av ingående reseberättelser om geografi och urbefolkning genomfördes vetenskaplig forskning i geologi och mineralogi.

Nordenskiöld närde länge en dröm om en färdväg utanför Sibiriens kust. De ryska floder som mynnar ut i Norra Ishavet borde delvis under året transportera varmt vatten, vilket borde möjliggöra en isränna utanför Sibiriens kust. Med skeppet Vega lyckades Nordenskiöld 1878/1880 bevisa sin hypotes – en färdväg benämnd Nordostpassagen. Hemkomsten till Stockholm i april 1880 var ståtlig. Natthimlen lystes upp av fyrverkeri och för första gången – elektriska lampor – som hade installerats bl a på Slottets tak.

Fortsättning...



En enorm folkmassa med kung Oscar II i främsta ledet, och där monarken upphöjde Nordenskiöld till friherre...

Kuriosa

I folkmassan fanns även en yngling som vid tillfället fick näring för sina framtidsdrömmar, nämligen Sven Hedin!



Det berömda skeppet Vega...



Nordostpassagen



Dr Fred Goldberg, Kvällens föredrags hållare berättade om Nils Adolf Nordenskiöld.

Vi i logen Jarlabanke

framförde ett stort tack med blommor och kvällens vin till vår vän Fred Goldberg för ett högklassigt föredrag. Själv beslutade jag att ge Fred en tennstatyett benämnd ”The Winner” med tanke på två superbra föredrag!

Gunnar Olofsson

Rapport från TMU!

TMU planerar två berikande utflykter under våren. Dels en guidning i Täby Kyrkby ledd av vår egen Broder Ulf Löw. Avrundad med en bättre lunch. Vik den 17 maj! Senare under våren har vi tänkt resa till Vaxholm. Guidas runt i ”Skärgårdens Pärla”, ta den nya linfärjad till Kastellet. Kanske besöka museet och avsluta dagen på någon av Vaxholms många restauranger. Eller varför inte, om vädret tillåter, besöka det unika skärgårdscaféet...



Och Broder Leif Gentzel har fyllt 75 år. Här hyllas Broder Leif av Övermästare Peter Ejhed och Undermästare Göran Johansson!